



© Chris Hense
© Dirk Engelage

Daar sta ik dan
in al mijn mooie
kwetsbaarheid en kracht;
Wie doet me wat?!

Misschien weet ik te veel,
denk ik te ver,
maar zie behalve jou
en alle liefde, ruimte
die ik gun aan jou
en alle kinderen
op deze aarde

ook de wolken
aan de hemel
van wat zonlicht
om jou, in jou
kan verduisteren.

Toch kies ik
voor de warmte
en het licht
en geef jou dat mee
met gulle hand
zo goed, zo lang ik kan.

Ik zegen je en wens je:
Veel geluk!